

2024/0093

Benjamin



† DANKBAAR EN GELOVIG AANDENKEN AAN

DE HEER

Lucien VAN BECELAERE

vakman 1^{ste} klas voor scheepswerk, op rust
gewezen nationaal sekretaris van de C.V.C.C.
sector R.M.T.Z.V.D.R.B.

echtgenoot van Mevrouw Thérèse DECROOS

geboren te Bredene op 7 januari 1932 en
overleden op 31 augustus 1991 te Brugge in het
A.Z. St-Jan, na ontvangen te hebben de Heilige
sakramenten der zieken.

Thérèse VAN BECELAERE - DECROOS,

Robert en Marleen
PERQUY - VAN BECELAERE,
Luc en Doris
DE SMEDT - VAN BECELAERE en Killian
Filip en Christel
VAN BECELAERE - SIMPELAAR,

De families VAN BECELAERE, DECROOS,
VERGAUWE en VAN DEN BUSSCHE,

danken iedereen die attentievol is geweest.

Lucien,
ik bewonder je
om je moed en doorzetting
waarmee je zoveel lijden droeg.

Je oprechtheid, je inzet, je zorg
doorheen ons groot verdriet.
Je was een echte vader,
een fantastische opa.

Je hoop op beter
bij elke opname in het ziekenhuis.

Ik dank je voor je woord van dank,
voor je levenskunst, je diep geloof,
je wijze lessen,
je verhelderende aanmoedigende woorden,
je sterke inzet voor het A.C.V.,
je zorg voor de parochie
zolang je krachten het toelieten.

Je hebt gevonden wat je zocht op je tocht,
je bestemming, het trefpunt van einde en begin.

Je was wellicht reeds veel te dicht
bij "Het LICHT" om nog langer hier te blijven.

Ik weet heel zeker...

Je bent op weg naar je eeuwige dageraad
bij God, de bron van alle leven,
vooral ook van jouw leven.

Dank je wel Lucien !

(Je vriend priester Fernand)

Begravenissen-Crem. VERLINDE bvba Tel. (059) 32 16 91
Drukkerij DELRUE bvba Oostende Tel. (059) 32 00 32