

Pauluskleintje 2010

Meedoen is tof!

Muziek is er natuurlijk bij op het podium, op het plein en in de straten.

Een ontvangst van de (nieuwe) buren en vrienden op het plein en een optreden van 'platzak'.

Op zaterdag na het aperitiefconcert en een poëziemoment ontvangen we de Vikings. Soep maken, leer bewerken en nog veel meer.

Meehelpen koken kan ook en als je snel genoeg bent kan je aanschuiven aan de volkstafel voor een zacht prijsje.

Ons slufferbal mogen we ook niet vergeten, dit jaar met 'Triple Jack' en 'Ze Glucks'.

De dag sluiten we af met een film.

Op zondag na de aperitief wordt er terug gestreden voor de titel 'soepkoning' woon je in de buurt, schrijf je dan in en maak een overheerlijke soep.

Vanaf 12 uur kan je je inschrijven als 'soepjury' en help mee beslissen wie de soepkoning 2010 wordt.

Na de middag is er terug de beruchte vijfkamp, dit jaar hebben we de ploeg 'Honger en dorst' uit Bornem die de uitdaging heeft aangenomen. Zijn er nog kandidaten? Info en inschrijving in de kroeg. Luk Lowyck is terug zijn hersenen aan het pijnigen om een leuke kwis in elkaar aan het steken, dat beloofd!

En 's avonds, ja 's avond dan komt Luiz Marquiz, met zijn groep Mezcal, het plein betoveren met zijn muziek.

Bij dit alles hoort natuurlijk een fris pintje, pannenkoeken, en...

en... en..... en jij!

PAUL SCHRIJVERS

Net als de voorbije jaren onvervangbaar als animator, presentator, moderator, declamator, inspirator.

De zondag komt hij de vijfkamp en de quiz in goede banen leiden en praat hij de ganse dag aan elkaar.

ZA 10/07 - 11u30: RENE VAN MOL

Geen onbekende in de jazz- en folk middens van onze contreien. Was de bezieler van de folkgroep Ieprechaun. Hij draagt Schotland in zijn hart en de Highland ballades rollen met een authentiek Schots accent over zijn virtuoos gitaarspel.

ZO 11/07 - 11u30: JOE MULLEN

Hij is en blijft een vaste gast op het pleintje. Minzaam weet hij ons met zijn groep telkens opnieuw weer in te pakken met de charmes van zijn zeer lers gekleurd repertoire. / www.joemullen.com

ZO 11/07 - 20u00: LUIZ MÁRQUEZ (Mexico)

Componist en leider van de muzikale Mezcal beweging die geïnspireerd is op de kracht van de natuur via de Ethno Jazz. Deze beweging geeft een nieuw timbre aan de "wereldmuziek". Het klankrepertorium is gebaseerd op een versmelting van etnische wortels (Pre Hispaanse, Mexicaanse, Latijn Amerikaanse, Afrikaanse en Arabische) met Jazz. Ze maakt gebruik van verschillende autochtone instrumenten zoals de huéhuetl, de teponaztle, schildpadschelpen, zeeslakkenhuizen, ocarina's en een hele waaier van fluiten. Luiz Márquez begon de studie van Mexicaanse etnische muziek onder leiding van meester Zacharias Segura (QPD). Deze klanken hebben zijn ziel doordrenkt. Na verschillende muzikale experimenten in Europa, besluit Luiz Márquez terug te keren naar zijn roots: Mexico, met zijn India's, zijn landschappen, zijn gebruiken, zijn muziek; op zoek naar een nieuwe klank: de Mexicaanse Ethno Jazz. Het resultaat is een versmelting tussen de gekunstelde stadswereld en zijn India wortels. Muzikaal is ze familie van Iva Bittova. / www.luizmarquez.net

Waar is 't koentje?
waar is de futte?
zie je 't zèetje?



feest ^{op} het Pauluspleintje
9-10-11 juli Dostende
gratis inkom

Programma Pauluskleintje 2010

Vrijdag 9 juli

- 18u00 Openingsfeest met de bureu.
Johan Douvie ontvangt Peter Holvoet Hanssen
- 19u30 Volksmaaltijd
Op voorhand inschrijven aan de kassa!!
- 21u00 PLATZAK
- 23u00 Film

Zaterdag 10 juli

- 11u00 Aperitief
- 11u30 René Van Mol
- 12u45 Johan Douvie ontvangt Roel Richelieu Van Londerzele
- 14u00 De Njardar Belgian Vikings veroveren het plein.
Workshops en animatie
- 15u00 Leo & Friends
- 18u00 Volksmaaltijd.
Op voorhand inschrijven aan de kassa!!
- 20u00 Triple Jack
- 21u00 Ze Glucks
- 22u00 Triple Jack
- 23u00 Film

Zondag 11 juli

- 11u00 Aperitief
- 11u30 Joe Mullem
- 12u00 Soepkoning
- 12u45 Johan Douvie ontvangt Isabelle
- 14u00 Vijfkamp
- 15u00 Barracudaz
- 14u00 De Vikings zijn er nog steeds...
- 18u00 Kwis
- 19u00 Volksmaaltijd.
Op voorhand inschrijven aan de kassa!!
- 20u00 MEZCAL
- 21u00 Barracudaz
- 22u00 MEZCAL
- 23u00 Film

OPENINGSFEEST.

Een opening gebeurt met een drankje en een hapje. Wij zorgen voor de hapjes. We zouden het leuk vinden als de bureu een (zelf gemaakt) drankje zouden meebrengen (warm of koud).

PETER HOLVOET HANSSEN.

Peter Holvoet-Hanssen is de vijfde stadsdichter van Antwerpen. Hij won in 1999 de debuutprijs. In 2008 kreeg de dichter de driejaarlijkse Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor zijn vierde dichtbundel 'spinalonga'.

PLATZAK.

7 muzikanten uit Tilburg (NL).
Ze omschrijven hun muziek als volgt:
Men neme 'n contrabas, verwijder de strijkstok. Marineer een trompet en trombone, wel eerst goed uit laten lekken. Klop 't drumstel op en breng ondertussen de gitaar en banjo op kamertemperatuur. Voeg alles samen en voila: een rauwe feestfolk. (eventueel kunt u naar smaak een snufje accordeon toevoegen).

WORKSHOPS

- Schaakmarathon
- Graffiti

ROEL RICHELIEU VAN LONDERZELE

Roel Richelieu Van Londerzele schrijft schijnbaar eenvoudige poëzie die je rechtstreeks binnenleidt in een herkenbare en tegelijk romantische wereld.

ZE GLUCKS

Een zeer eigen sound van dit jong 'Oostends' gezelschap. Een perfecte trefzekere stem van Tina op de kleurrijke achtergrond van haar kompanen. Kom het allemaal ontdekken.

TRIPLE JACK

Voor het derde jaar op rij staat 'triple jack' garant om op het plein iedereen aan het dansen te krijgen uit hun onuitputtelijke voorraad met goeie covermuziek.

LEO & FRIENDS

Leo Tassijns en zijn vrienden van de Broadway Jazzgang zijn niet weg te denken uit de Oostendse Jazz-scene. Er is geen plein of straat in de stad waar hij zijn vrolijke noten niet heeft rondgetroefd. Welke vrienden hij naar ons pleintje zal meebrengen is ons een raadsel, maar dat het weer een toffe jazz- en blues ervaring, met veel speelplezier voor hen én voor ons.

ISABELLE

Oostendse woordkunstenaress, op papier en op het podium toont twee gezichten: Deel één Food Poetry: lichtverteerbaar woordspel over de geuren en de kleuren van ons voedsel. Tongstrelend. Vergeet uw slabbetje niet. Je zal watertanden. Deel twee: C.U.T. City Under Tension. Vrouwelijke stadspoëzie met ballen. Een boeiende wandeling door het geliefde Oostende.

NJARDAR BELGIAN VIKINGS

De groep is ontstaan uit een aantal mensen die hun passie gevonden hebben in het uitbeelden van het Vikingleven en door het beoefenen en aanleren van oude ambachten. Ambachten zoals: Naaldbinden, beenbewerken, leerbewerken.... Bereidingen: soep en Vikingkoeken. Animatie: hneftafel, kwis, jongeren die vechten tegen een woeste viking....

BARRACUDAZ

Zes stoere jongens uit de vette klei van Klein - Brabant Zij weten wat een muzikaal feestje bouwen is. Vol overgave blazen ze met hun rock-a-billy repertoire al je zorgen weg. Stomend