





Feestzitting gehouden ter gelegenheid van de officiële opening van de

STEDELIJKE DISCOTHEEK

(afdeling van de Stadsbibliotheek)

O O S T E N D E

op ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1970, te 16 uur
in de Receptiezaal van het Feest- en Kulturpaleis

PROGRAMMA

1. Optreden van het koor van het KONINKLIJK LYCEUM VAN OOSTENDE o.l.v. Mevr. Aimée DIEZ-THONON.

Aan het klavier : Mej. Corine Vanden Kerchove.

HOE LACHEN ONS DE VELDEN	Nederlands volkslied in bewerking van W. de Beer.
--------------------------	---

HET VIEL EEN HEMELS DAUWE	Nederlands volkslied in bewerking van M. Andries.
---------------------------	---

LA PETITE FILLE SAGE	F. Poulenc.
----------------------	-------------

JA SO SINGT MAN NUR IN WIEN (Soliste : Mej. Laurette OTT)	J. Strauss.
--	-------------

BRAUTWERBUNG	B. Bartók.
--------------	------------

DE LEEUWERIK	H. Daems.
--------------	-----------

2. Het folkloristisch zangkoor «HET LOZE VISSERTJE» zingt o.l.v. de Heer Freddy JANSEN oude Oostendse volksliederen in bewerking van Fl. CORSELLIS.

3. Optreden van het «HOORNKWARTET J. B. M. VAN BOCXSTAELE» :

1ste Hoorn : De Heer Jean Debuissou.

2de Hoorn : De Heer Piet Dombrecht.

3de Hoorn : De Heer Stefaan Vanlede.

4de Hoorn : De Heer José Bouckaert.

KONIGSFANFARE

J. des Prez.

1ste EQUALE

L. van Beethoven.

FRISCH

R. Süßmuth.

EEN RUSSISCH VOLKSLIED

N. Tjerepnin.

LE RENDEZ-VOUS DE CHASSE

G. Rossini.

4. «DE DISCOTHEEK STAAT TER UWER BESCHIKKING», uiteenzetting door de Heer O. VILAIN, Stadsbibliothecaris.

5. «EEN NIEUWE MIJLPAAL IN HET KULTUURLEVEN TE OOSTENDE», officiële openingstoespraak door de Heer Dr. R. MIROIR, Schepen van Schone Kunsten.

6. Receptie en bezoek aan de Discotheek.

De programma-illustratie : Twee oude fonografen (1910 en 1890) uit de verzameling van het Heemkundig Museum «De Plate», (Foto's R. Degryse).

