

~~20/8/85~~

OOSTENDE

30 JUNI 1985

ZEEWIJDING

10.10 u. Botenparade in havengeul

11.00 u. Eucharistieviering
aan het zeeliedenmonument



Reygh

OOSTENDE 30 JUNI 1985

ZEEWIJDING

10.15 u. - BOTENPARADE

Deel I - Zij die zorgen voor verkeer, veiligheid en opleiding

- Mailboot RMT
- Vrachtschip Schiaffino
- Belgische Zeemacht : De Ekster
- Zeewezen
- Koninklijk Werk IBIS

Deel II - Levende Evocaties

1. Noordzeeschip 0.51 Stormvogel : Oostendse Religie -
JEZUS VOORBEELD

- Tussen hemel en baren
Tussen hoop en gevaren
Met net en anker, dit omgekeerd kruis
Werkt de zeeman voor boot en thuis.
- Werp Uw netten uit, zei Jezus tot Zijn Apostelen.
- Petrus en Paulus, de patroonheiligen van onze stad,
omringd door Romeinse soldaten.

2. Engels zeilschip Black Phantom : Oostendse Historie

In 1810 komt Keizer Napoleon voor de derde maal naar Oostende.

Burgemeester Van Iseghem zorgt voor een feestelijk onthaal.

Het Wapenschild. Oostende werd in 1267 tot stad verheven en verkreeg met de keure ook een wapenschild, bestaande uit een zwarte sleutel op gouden veld. De huidige 3 sleutels verwijzen naar de vroegere 3 stadspoorten.

Oostende 1900. Met Koning Leopold II bloeit de havenstad Oostende en wordt een mondain centrum.

Een opmerkelijke gast was de Sjah van Perzië.

OOSTENDE 30 JUNI 1985

ZEEWIJDING

10.15 u. - BOTENPARADE

Deel I - Zij die zorgen voor verkeer, veiligheid en opleiding

- Mailboot RMT
- Vrachtschip Schiaffino
- Belgische Zeemacht : De Ekster
- Zeewezen
- Koninklijk Werk IBIS

Deel II - Levende Evocaties

1. Noordzeeschip O.51 Stormvogel : Oostendse Religie -
JEZUS VOORBEELD

- Tussen hemel en baren
Tussen hoop en gevaren
Met net en anker, dit omgekeerd kruis
Werkt de zeeman voor boot en thuis.
- Werp Uw netten uit, zei Jezus tot Zijn Apostelen.
- Petrus en Paulus, de patroonheiligen van onze stad,
omringd door Romeinse soldaten.

2. Engels zeilschip Black Phantom : Oostendse Historie

In 1810 komt Keizer Napoleon voor de derde maal naar Oostende.

Burgemeester Van Iseghem zorgt voor een feestelijk onthaal.

Het Wapenschild. Oostende werd in 1267 tot stad verheven en verkreeg met de keure ook een wapenschild, bestaande uit een zwarte sleutel op gouden veld. De huidige 3 sleutels verwijzen naar de vroegere 3 stadspoorten.

Oostende 1900. Met Koning Leopold II bloeit de havenstad Oostende en wordt een mondain centrum.

Een opmerkelijke gast was de Sjah van Perzië.

3. Garnaalschip Benny 0.101 : Oostendse Visserij

De garnaalkoning 1985 aan de eer !

Een visser op zee : dat is varen én werken terzelfder tijd.

Vóór het vissen : schip kalfaten, netten vermaken, bennen, ijs inladen.

Tijdens het vissen : vis gutten, vis spoelen, garnaal koken, vis op ijs zetten.

Bij terugkomst : vis drogen, garnaal ziften, bennen kuisen, schip reinigen.

4. Sportvissersvaartuig Anna II : Oostendse Folklore - Hulde aan James ENSOR

Oostende is ondenkbaar zonder folklore en ... Carnaval.

Het Maskeradespel werd op meesterlijke en visionaire wijze uitgevoerd door kunstschilder James ENSOR.

Een groot deel van zijn werk werd door het Oostends Carnaval geïnspireerd.

Vandaag brengen de Oostendse folklorevereenigingen hulde aan de beroemde zoon van Oostende : een kleurrijke voorbijvarende bloemenhoed.

5. Franlis plezierboot : Oostends Toerisme

Oostende is een Badstad en een Gaststad met vele mogelijkheden, attracties en sfeervolle plekjes, zoals de Visserskaai, "De Trap" en het Aquarium.

Oostende leeft, ruist, bloeit en bruist.

Geniet mee van de strandgenoevens en vrijetijdsbesteding in de Koningin der Badsteden.

6. Sportvissersvaartuig : Oostende "Wereldgaststad"
Marcella I

Oostendes roeping is internationaal door zijn ligging aan zee.

De grote wijdse zee die alle werelddelen verbindt en mensen dichter samenbrengt.

En de Oostendse jeugd heeft nog zeemansbloed.

In de wind waaien de vlaggen van alle naties, gedragen door de Zeescouts. Alle mensen worden broeders.

Deel III - Broodwinning en Ontspanning

Het visje hielp mee de geschiedenis schrijven.

Vissersschepen zorgen nog steeds voor broodwinning en visverbruik.

De zee nodigt ook uit voor excursies en zeilboottraces.

Een parade van pleziervaartuigen en jachten, aangevoerd door Wereldreiziger Staf VERSLUYS met zijn Rucanor Tristar, besluit dit defilee.

10.50 u. - PROCESSIE van het N.S.Y.-Clubhuis naar het Zeeliedenmonument

- Stadsharmonie
- Zangkoren : lied : "Lijk Petrus wand'lend op de baren."
- Vismijnvrienden en Oud Ijslandvaarders
- Het Kapelleke van Bredene
- Choreogroep St.-Lutgardis
- Vlaggenballet Aglaja
- Geestelijkheid
- Wereldlijke overheid
- Fanfare O.L.V.-College Oostende

11.00 u. - EUCHARISTIEVIERING EN ZEGEN OVER STAD EN ZEE

- Openingslied : "Laat ons nu treden vóór Gods
Majesteit"
koren + stadsharmonie
- Kyrie
- Gloria
- Eerste Lezing : Zij die sloop gaan zien de werken
van de Heer en Zijn wonderen op de wijde zee
- Choreogroep St.-Lutgardis : Introspection
Thijs Van Leer
- Evangelie : Jezus kwam over het meer en zei :
"Wees gerust, Ik ben het, vreest
niet !"
- Homilie
- Credo + Fanfare O.L.V.-College
- Offerande :
 - Inleiding : Aglaja
 - Voorbeden
 - Koren + stadsharmonie :
"Zolang er mensen zijn op aarde"
 - Aanbrengen van offergaven :
Choreogroep St.-Lutgardis
- Prefatie
- Sanktus
- Consecratie
- Bezinning : Fanfare O.L.V.-College
- Onze Vader
- Agnus Dei
- Communie :
 - Inleiding : Fanfare O.L.V.-College
 - Koren + stadsharmonie : "Ave Verum"
 - Choreogroep St.-Lutgardis :
"Claire de Femme", Musy
- Slotgebed
- Koren + stadsharmonie :
"U Heer zij lof gebracht"
- Zeezegening



- Apotheose : Vredeslied door alle aanwezigen

Kom zing een vredeslied en leer het aan je broeders.
Ja zing een vredeslied, zoek in elkaar het goede.

Jaag nijd en grief uit de wereld
Open je hart voor iedereen
Sluit vriendschap voor het leven
Strooi de liefde om je heen.

Reik nu de hand aan elkander
En wijd een warme vreugdezang
Aan al je medemensen
Die de vrede wensen.



De Werkgroep Zeewijding

Schepen D. Vermeesch, Deken J. Loncke, Havenkapitein-
Directeur R. Ghys, Regisseur G. Houben, R. Pyson,
R. Plasschaert, L. Dewulf, W. Deswaef, F. Vervaeke,
F. Lauwereyns, J. Cordy

dankt de vele Oostendse verenigingen, scholen,
koren, harmonies, priesters en personeelsleden
van de Stedelijke Diensten.

Geniet verder van uw DAG VAN DE ZEE
te OOSTENDE : met voor elk wat wils
te BREDENE : met om 15.00 u.
ZEENIMFENSTOET