

PROGRAMMA



donderdag 9 augustus

Pier en Pol

Bart Peeters 'Slimmer dan de Zanger' 21.15 u – 22.30 u
Grootse wereldmuziek van een superdynamische entertainer. Feest voor jong en oud!

Savana Station 23.30 u – 01.00 u
Groovin', skankin! Savana Station weet telkens weer hoe het zwoele feestgevoel uit de mens te halen. Zonnecrème zal net niet meer nodig zijn, maar zorg er toch voor dat de heupen en benen ingesmeerd zijn!

Paulusplein

paulusKleintje 11.00 u – 17.00 u
De eerst kennismaking met ons "kleintje".

Va Fan Fahre 20.00 u – 21.15 u
Deze brijlante en opzweepende muzikale bende, brengt klezmer, Roemeense en Bulgaarse fanfaremuziek, aangevuld met eigen composities. De ideale opener om u meteen in een bruisende feeststemming te brengen!

Freakville Rootsband 22.30 u – 00.00 u
Concept van verschillende Waalse underground artiesten die elk hun materiaal uitbrengen op het label freakvillerec.com. Met o.a. Miam Monster Miam en Jacques Duvall. Best te omschrijven als bizarre blues.

Boudewijnplein

Melnik 20.00 u – 21.00 u
Naam van een oud middeleeuws Bulgaars stadje. Maar eveneens het geesteskind van Peter Arnout. Samen met zijn bloedbroeders worden diepe emoties gekoppeld aan stevige songs. Fans van Dinosaur Jr. en Neil Young mogen dit niet missen.

Wofu 22.30 u – 23.30 u
Serveert een bruisende cocktail van beeldende composities met veel ruimte voor improvisatie en collectief musiceren. Hun muziek is een experimentele mix van rock, jazz, bossa, avant-garde en ... Met muzikanten van o.a. Flat Earth Society, Jaune Toujours en Back Back.

Straatanimatie

Paulusplein 19.30 u • Boudewijnplein 21.00 u • Pier en Pol 22.30 u

Ganzenfanfare

Met tromgeroffel, gefluit en gegak trekt de Ganzenfanfare door de straten en de pleinen.



- 1 Podium Pier & Pol
- 2 Podium Paulusplein
- 3 Podium Boudewijnplein
- 4 Straatanimatie
- 5 Paulusfeesten@Jac [Kaaistraat 28]
- 6 Kinderanimatie & Infostand
- 7 Kerk

Voor hotelreservaties: TOERISME OOSTENDE
Monocaplein 2 - 8400 Oostende
Tel: 059 70 11 99 - Fax: 059 70 34 77
E-mail: info@toerisme-oostende.be
www.paulusfeesten.be
www.myspace.com/paulusfeesten
info@paulusfeesten.be
V.U.: vzw Paulusfeesten
St. Paulusstraat 64 - 8400 Oostende
Affiche ontwerp: Nick Ostry
Vormgeving: Grafisch Bureau Baka 056 32 62 84
Druk: Grafisch Bedrijf Lamming 059 70 71 23

Oostendespel 18.00 u – 19.00 u

op 10, 11, 12, 13 & 15 augustus

Het Oostende-spel "Gif mo sjétte" wordt ook dit jaar weer op de planken gebracht. Roland en Marie-Jeanne Desnerck brengen er gedurende vijf dagen oude en nieuwe Oostendse volks- en taalspeltjes waaraan oud en jong kan deelnemen. Deelname is gratis maar moet wel vooraf aan de infostand gemeld worden. Telkens zijn er mooie en waardevolle prijzen in de wacht te slepen. Op 15 augustus grijpt de finale plaats met de winnaars van de voorgaande dagen als finalisten.

Kinderanimatie 14.00 u – 16.30 u

Elke dag, behalve op 9 augustus. Kinderanimatie voor onze allerjongste Paulussers. Creatieve workshops, spelplezier, knutselen, zang, dans en veel meer.

Rolstoelgebruikers welkom

Bieke, Bart, Cédric, Chani, Gregory & Kenny, studenten Maatschappelijk Werk aan de Hogeschool West-Vlaanderen departement Vesalius-HISS laten ook rolstoelgebruikers meegenieten. Ze proberen heel wat drempels weg te werken waar mensen die zich in een rolstoel bevinden, dagelijks mee worden geconfronteerd. Heb je ook suggesties, tips, praktische ideeën... mail naar chani.taillaert@howest.be

Hopend op een onvergetelijk evenement voor IEDEREEN! Tot op de feesten...

Pier en Pol

①

Kinderanimatie

14.00 u - 16.30 u

Kinderanimatie voor onze allerjongste Paulussers. Creatieve workshops, spelplezier, knutselen, zang, dans en veel meer.

The Seatsniffers

21.15 u - 22.30 u

The Seatsniffers spelen hun eigen soort rock & roll. Inspiratie wordt gehaald uit de roots van de zwarte rhythm & blues en rock 'n roll met injecties uit rockabilly, punk, soul, country, surf en ska. Belgische meesters aan het werk!

Buscemi Live

23.30 u - 01.00 u

Een fusie van opwindende latin, jazz, balkan en zoveel meer.

Paulusplein

②

paulusKleintje

vanaf 11.00 u

Literaire en muzikale proeverij, liedjes zelf zingen, culinaire en andere ontdekkingstochten van 11 tot 17 uur.

FuzzBuzz

20.00 u - 21.15 u

Uitstekende coverband uit Lichtervelde, Hooglede, Gits en omstreken met hoog rock'n rollgehalte. Fans van Foo Fighters, Tool, Pearl Jam, Neil Young, Radiohead, The White Stripes, enz. mogen nu al beginnen aanschuiven, want het wordt drummen voor een mooi plaatsje voor het podium.

Bana Liège

22.30 u - 00.00 u

Spectaculaire soukousband met uitsluitend Afrikaanse muzikanten. Hun muziek is geïnspireerd op de pure Kongolése traditie. Gevoelige hartjes: neem uw voorzorgen want de tropische tornado gaat toeslaan!

Boudewijnplein

③

Oostendespel

18.00 u - 19.00 u

Interactief spel met oude en nieuwe Oostendse volks- en taalspelletjes voor jong en oud.

Two Time Polka

20.00 u - 21.00 u

Two Time Polka staat gerant voor stevige up tempo livenesshows in onvervalste Ierse stijl. Frontman Ray Barron is geen onbekende in en om het Paulusplein. Two Time Polka brengt lekkere cajunmuziek met flarden Ierse en Amerikaanse folk en country.

Marie-Laure Béraud

22.30 u - 23.30 u

Leerde op een goede dag een schone jongen genaamd Arno Hintjens kennen, die haar naar Brussel meetroonde. In 1991 nam ze met een aantal van diens kompanen de plaat "Turbigo 12-12" op, een geslaagde mengeling van variété, blues, tango en chanson. Rond deze tijd verschijnt haar nieuwste plaat. Denk aan Nouvelle Vague, Carla Bruni, Norah Jones... Marie-Laure houdt van een intieme sfeer. Gelieve dit dan ook te respecteren.

Straatanimatie

④

Paulusplein 19.30 u • Pier en Pol 22.30 u

Sau'rus

Kolossale prehistorische wezens veroveren onze pleinen. Ze communiceren met luide geluiden vol humor en ritmiek.



Paulusfeesten@Jac

⑤

Take It Down

18.00 u

Oksselfrisse hardcore punk van eigen Oostendse bodem

Stoned Temple

19.00 u

Chemisch experiment van rock, pop en rap dat nogal ontvlambaar schijnt te zijn.

Avoid

20.15 u

Talentvolle jonge garde uit de Belgische death metalscène.

Semper Fi

21.30 u

Eigenzinnige polderrock met hoogstaand livegehalte.

Thin Line Men

22.45 u

Een lekkere portie elektro met gitaren die uitmond in een dansbare hallucinerende live trip.



Pier en Pol

①

Kinderanimatie

14.00 u - 16.30 u

Kinderanimatie voor onze allerjongste Paulussers. Creatieve workshops, spelplezier, knutselen, zang, dans en veel meer.

The Journalists

19.00 u - 20.00 u

Begonnen als covergroep maar nu met bijna alleen nog eigen nummers met een eigen gezicht en een eigen verhaal. Binnenkort onder de gouden vleugels van producer Rudy Coclet (o.a. Deus, Arno, Sharko).

Gruppo Sportivo

21.15 u - 22.30 u

Eind jaren '70 behaalde de band een enorme populariteit en de ene hitsingle na de andere. Beep beep love, hey girl, ps78, disco really made it, ... behoren tot ons collectief geheugen. Versterkt met de backing dames van Herman Brood wordt dit een waar feest!

The Tarantinos

22.30 u - 00.00 u

The Tarantinos is een Britse Quentin Tarantino tribute-band die live muziek en scènes uit de Tarantino-films Kill Bill, Pulp Fiction, From Dusk Till Dawn, Reservoir Dogs en Jackie Brown speelt. This is more than a band, this is a show!!!

Paulusplein

②

paulusKleintje

vanaf 11.00 u

Literaire en muzikale proeverij, liedjes zelf zingen, culinaire en andere ontdekkingstochten van 11 tot 17 uur.

Two Time Polka

20.00 u - 21.15 u

The day after is doorgaans een weinig plezante bedoening, maar niet met Two Time Polka. Wie hen gisteren op het Boudewijnplein aan het werk zag, zal ook het tweede optreden niet missen. Hou je klaar voor een stevige folk- en cajuninjectie.

Mo & Grazz

23.30 u - 01.00 u

Zij was zangeres bij Les Nublans, hij DJ'de bij Zap Mama. De tours van hun bands kruisten elkaar, en Bruggeling Grazz en Mo from Philadelphia gingen er met elkaar vandoor. Geen bitches en blingbling, maar the real thing! Soul, hip hop, funk en R&B.

Boudewijnplein

③

Oostendespel

18.00 u - 19.00 u

Interactief spel met oude en nieuwe Oostendse volks- en taalspelletjes voor jong en oud.

Kermesse O Pruneaux

20.00 u - 21.00 u

Sophie Van Everdingen staat voor zwaar getalenteerde kleinkunst. Sophie kruipt in de huid van Edith Piaf, Julia Andrews en Ella Fitzgerald. Ze streelt je hart in alle talen. Onschuld, ondeugd en ongeluk in de vorm van borsthaar, kleine dikke vrouwtjes, eenzame cafés, poedels en tranen. Kortom voor elke KOP wat wils.

Room4apony

22.30 u - 23.30 u

U vraagt, wij spelen. Deze eigenzinnige Stu Bru coverband geeft in akoestische lightversie een levendig concert als live jukebox.

Theater

Kinderanimatie - Kallemoeie

15.00 u

Oostends marionettentheater met draadpoppen laat zijn jonge garde een kindervoorstelling brengen in de theaterzaal van de Kaaistraat. Beleef het spannende verhaal van de wees Scharmanteka die door een beer en daarna door een smid wordt opgevoed en uitdaging aanneemt om prinses Pompadrina uit de klauwen van de draak Tafnir te bevrijden. Dit loopt niet van een leien dakje, want zijn zogenaamde vriend Roste Peter legt hem het vuur aan de schenen...

Kallemoeie

20.00 u

Na 80 jaar in de hemel verlangt Jozef Verholen om eens terug naar de aarde te mogen gaan. Hij krijgt toestemming. Zijn oude vijanden Lucifer en zijn kompanen krijgen er weet van en zinnen op wraak. Lukt het hen deze keer om Smidje Smeë naar de hel te krijgen? [voor kinderen van 10 tot 100 jaar]. Niet te missen in onze theaterzaal in de Kaaistraat.

Straatanimatie

④

Paulusplein 19.30 u • Boudewijnplein 21.00 u • Pier en Pol 22.30 u

Terry Cole - UK Stuntman

Een wereldklasse entertainer, stuntman en acteur is Terry Cole. Als krachtpatser heeft hij een paar wereldrecords op zijn naam staan. Zijn actieterrein is groot: hij gaat gevechten aan met Japanse zwaarden, riskeert gevaarlijke autostunts, wentelt zich in glasscherven ... kortom een freakshow van wereldformaat.

Paulusfeesten@Jac

⑤

Vrij podium

16 u - ... u

8 acts krijgen de kans om hun kunsten te bewijzen
<http://www.jacoostende.be/>

Pier en Pol

①

Rommelmart 11.00 u – 17.00 u
Rommelmart vanaf 11 uur. Inschrijven kan op ons secretariaat (Paulusstraat 64) of via email (rommelmarkt@paulusfeesten.be). Vermeld uw naam, adres, tel. nr.

Kinderanimatie 14.00 u – 16.30 u
Kinderanimatie voor onze allerjongste Paulussers. Creatieve workshops, spelplezier, knutselen, zang, dans en veel meer.

Sharko 21.15 u – 22.30 u
Brusselse rockband als verborgen parel op de Paulusfeesten.

Preuteleute 23.30 u – 01.00 u
Platte retoriek, slijke teksten en Ostense Pretensche. Met de exclusieve voorstelling van hun nieuwe cd 'Levenslessen' zal dat niet anders zijn.

Paulusplein

②

paulusKleintje vanaf 11.00 u
Literaire en muzikale proeverij, liedjes zelf zingen, culinaire en andere ontdekkingstochten van 11 tot 17 uur.

Coem 20.00 u – 21.15 u
In de schaduw van het almachtige dEUS koppelt het Limburgse COEM al acht jaar en vier langspelers lang loepzuivere gitaarpop aan wringende arrangementen en onverwachte wendingen.

Antwerp Gipsy Ska Orkestra 22.30 u – 00.00 u
Authentieke gipsymuziek vermengd met uiterst dansbare "feest" ska.

Dj Coconuts 00.00 u – 01.00 u
Aangespoelde Oostendenaar ... enjoy the mix of Balkan beats/Nu Klezmer/Gypsy grooves/couscous grooves/bhangra/Asian underground/Contemporary world grooves...

Boudewijnplein

③

Aperitiefconcert met Broadway

Jazz Gang 12.00 u – 13.30 u
De Broadway Jazz Gang kent u ongetwijfeld, want meer dan 20 jaar geleden stonden ze al op de pauluspodia, of doorkruisten ze onze pleintjes en steegjes als dixielandband. Blues en jazz van onze eigenste zeebodem. Dit jaar bij de aperitief op het Boudewijnplein!

Oostendespel 18.00 u – 19.00 u
Interactief spel met oude en nieuwe Oostendse volks- en taalspelletjes voor jong en oud.

Mc Bee's Brewery 22.30 u – 23.30 u
Let's go Mc Bee's. Ierse folkrock met knipoog naar The Pogues.



Kerk

⑦

Kerkoptreden met Joris Roose en Ilse Vromans 20.00 u – 21.00 u
Muzikaal duo brengt prachtige luistermuziek op een unieke locatie.

Straatanimatie

④

Paulusplein 19.30 u • Pier en Pol 22.45 u

The Spurting Men

Zonder een woord te zeggen brengt Avanti Display een dolkomisch waterspektakel.



Paulusfeesten@Jac

⑤

Dj Sensiloop & members of Isla de Soul 18.00 u
Draaitafelartiest met beestige scratch- en hiphopkwaliteiten.

GMC-crew + special guests 21.00 u
Vrolijke Oostendse hiphoppers bouwen feestje met enkele extra friends.

Nuffsaid 22.00 u
Brugsche hiphoppers komen Oostende onveilig maken.

Dj Iron 23.00 u
Funky hiphop-dj op zijn best achter zijn platendraaiers.

Pier en Pol

①

Kinderanimatie 14.00 u – 16.30 u
Kinderanimatie voor onze allerjongste Paulussers. Creatieve workshops, spelplezier, knutselen, zang, dans en veel meer.

Lucy Loes 21.00 u – 21.45 u
Keizerin van het visserslied, patrones van het Paulusplein, moederkloek van duizenden fans.

An Pierlé & White Velvet 23.30 u – 01.00 u
Het meisje op de skippybal is intussen een heuse prachtige dame geworden. Anno 2007 doet An Pierlé het met haar eigen begeleidingsband White Velvet. Een klasseperformer die dit jaar de Zamu Award voor beste zang in 2006 wegkaapte.

Paulusplein

②

paulusKleintje vanaf 11.00 u
Literaire en muzikale proeverij, liedjes zelf zingen, culinaire en andere ontdekkingstochten van 11 tot 17 uur.

Winnaar vrij podium Jac 18.30 u – 19.15 u
De winnaar van het vrij podium krijgt een extra optreden op ons Paulusplein. Een uitstekende opwarmer voor New Generation Team.

New Generation Team 19.30 u – 20.30 u
Oostends Jeugdig 'Supertalent' met oorsprong in Iran, Oekraïne, Albanië en Rusland. New Generation Team brengt hiphop-dance en hoelahoepdansen samen.

Stamboombal met AedO en Ashels 21.30 u – 00.30 u
Geen folk zonder bal en omgekeerd. Folkdans en folkbals zijn helemaal in en dat serveren we maar al te graag op de Paulusfeesten. Balgroepen van dienst zijn AedO en Ashels die zowel individueel als samen iedereen aan het dansen krijgen. Dans en folk jezelf de nacht in.

Boudewijnplein

③

Oostendespel 18.00 u – 19.00 u
Interactief spel met oude en nieuwe Oostendse volks- en taalspelletjes voor jong en oud.

1 2 3 Comedy Club 20.00 u – 21.00 u
A World of Comedy verrast telkens weer met originele en uiterst vermakelijke stand-upcomedy. Variatie is hier troef want iedere komiek heeft een eigen, onweersaanbare stijl. Met: Michael Van Peel, Philippe Geubels & Chris Van der Ende.

Embrujo 22.30 u – 23.30 u
De groep Embrujo brengt 'flamenco puro', een intens samenkomen van de echte flamencozang, gitaar en dans! Embrujo is Michael Gillain, Antonio Paz, Elisa en Tamara.

Seniorenfeest met Paul Bruna 14.00 u – 17.00 u
We nodigen graag onze senioren uit op de koffie in de tent op het Boudewijnplein. Onze 35^{ste} verjaardag vieren we in stijl met het showgezelschap van Paul Bruna. Deze topentertainer doet jullie de tijd van toen beleven en herbeleven. Humor, amusement en vooral veel gezellige muziek.

Straatanimatie

④

Boudewijnplein 21.15 u • Pier en Pol 22.45 u

Les Nikis

Kijk uit uw doppen, want deze curieuze madammen moeten zich met alles.



Pier en Pol

①

Bulls On Parade

19.00 u – 20.00 u

De allerbeste Rage Against The Machine Tributeband.

Ziggi & The Renaissance Band

21.15 u – 22.30 u

De allergrootste reggae- en dancehalsensatie uit Nederland

No dj!... Peter Van de Veire

23.30 u – 02.00 u

Vlaanderens beste radiomaker en podiumbeest avant la lettre. Knallende open luchtful met de beste '70, '80, '90, '00-muziek met StuBru presentator Peter van de Veire en DJ Gerrit Kerremans.

Paulusplein

②

Kinderanimatie - Tovercirkeleiland

14.30 u

35 jaar Paulusfeesten gaat voor onze kids niet onopgemerkt voorbij. Tijdens het Tovercirkeleiland slepen een gekke tovenaars en 2 toffe danseressen je mee in een spannende zoektocht naar verloren dansspasjes op een eiland. Hou je vast om hanterdo, andro's, tovercirkels en nog veel andere dansjes aan te leren. De beentjes kan je onmogelijk stil houden.

Green Onions

20.00 u – 21.15 u

Laat je terugflitsen naar de sixties in deze coverteletijdmachine.

Slack Bastard

22.30 u – 00.00 u

Vijf onvervalste zwaargewichten uit de Belgische muziekscène brengen 100% puur onversneden rock op wijze van de chef. Haal je luchtgitaar boven, maak de haren los en laat je meeslepen door dit bedwelmende project.

Boudewijnplein

③

Gambiance

18.00 u – 23.30 u

Een avond in het kader van de stedenband tussen Oostende en Banjul (Gambia). Iedereen van harte welkom om deel te nemen aan workshops West-Afrikaanse percussie, dans en gezelschapsspelletjes. Geniet van West-Afrikaanse muziek en animatie en verneem alles over de diverse projecten van de stedenband. 23u : Winnaar Woosha contest Dj tegen geweld.

Straatanimatie

④

Paulusplein 19.30 u • Boudewijnplein 21.00 u • Pier en Pol 22.30 u

Compagnie With Balls

Een niet te missen animatie, met twee 4 meter hoge figuren. Een gigantisch grote poppenman, danst in samenspel met Atharina. Deze dame beweegt zich gracieus op een mans hoge bal van bijna 2 meter! Een intermezzo met een live band, prikkelt het publiek tot hoogstaande dansbewegingen. Gearandeerd swingen!



Kermesse O Pruneaux

Paul Couter

Pier en Pol

①

Head's Up

21.15 – 22.30 u

Oostendse funk die klinkt alsof Marvin Gaye herboren is op het Paulusplein! In de gelederen Oostendse muzikanten aangevuld met een Amerikaanse funk & soulstem!

Raymond van het Groenewoud met Mr. Raymond

23.30 u – 01.00 u

Deze zomer swingt weer want meneer Raymond gaat uit! Overweldigend met nóg meer kracht, of pakkend-ontroerend met noten als een zachte ademtocht. Wie kan er de fêesten beter afsluiten?

Paulusplein

②

PaulusKleintje

vanaf 11.00 u

Literaire en muzikale proeverij, liedjes zelf zingen, culinaire en andere ontdekkingstochten van 11 tot 17 uur.

The Sun's Sisters

20.00 u – 21.15 u

Ladies Power! Onder leiding van Tulia Rodriguez brengen deze 6 dames, aangevuld met een driekoppige blazerssectie en een extra frontzanger, een mix uit-eenlopend van latin-jazz en een uitstapje naar Zuid-Afrika tot de opwindendste Cubaanse dansritmes.

Foxylane

22.30 u – 00.00 u

Gents feestproduct dat gitaren en elektronica ideaal weet te combineren om er een stomende party van te maken. Na Soulwax en Goose dé elektropopsensatie van het moment.

Boudewijnplein

③

Oostendespel

18.00 u – 19.00 u

Interactief spel met oude en nieuwe Oostendse volks- en taalspelletjes voor jong en oud. De finale!

Drea

20.00 u – 21.00 u

Deze Canadese brengt een geslaagde intieme mix van folk, country, rock en pop als singer-songwriter. Haar zelfgeschreven sterke teksten blijven onvermijdelijk in je geheugen plakken. Een zoete nachtegaal op gitaar verwent menig muzikliefhebber.

Paul Couter

22.30 u – 23.30 u

34 jaar geleden richtte hij Tjens Couter op, samen met een toen nog onbekende Arno Hintjens. 2 jaar later zit hij bij het legendarische TC Matic. Na zijn vertrek zal hij solo de traditionele roots-blues verder verkennen. Samen met Rik Tans (de Schedelgeboorten) maakte Paul Couter een nieuwe cd, zeven instrumentale impressies van zijn verbondenheid met 't zèttje.

Straatanimatie

④

Paulusplein 19.30 u • Boudewijnplein 21.00 u • Pier en Pol 22.30 u

Homocatodicus

Een spektakel gezien door een dakvenster van het onderwerp, cultus van onze beeldmaatschappij en van het ongerijmde.



Philippe Geubels 1 & 3 Comedy Club



Ziggi The Renaissance Band



Avant Display



Het Tovercirkeleiland

