



*Je eigen kerk... Je moet je gemeente niet sparen,
maar wel liefhebben.
Want waar hebben we in onze razendsnel uiteenvallende
samenleving nog plekken om zo wezenlijk bij elkaar
te zijn, elkaar vast te houden,
elkaar aan te spreken en trouw te blijven, een minimum
beetje trouw?*

Herman Verbeek.

Een zalige kerst
en de vrede en alle goeds voor 1993
vanwege
de priesters en de parochieraad
H. Hart, Oostende.

2009/0281