



*Dit weze u een blijvend aandenken aan mijn afreis naar Kongo. Naast en met de priester-missionaris wil ik er mijn ganse leven wijden aan de bekering van de heidenen en de uitbouw van Kristus' Rijk.*

*Moge ik steeds blijven rekenen op uw sympathie en op de steun van uw gebed.*

22 december 1955

Broeder JOHN DANGREAU

Missionaris van Scheut