

3024/0275



AANDENKEN

aan de

VISSERSMIS

in de St Petrus en Pauluskerk
te Oostende
op Paasmaandag 23 april 1984.

Gelukkig hebben wij, in het voorbije jaar bij de Oostendse vissers geen rampen te betreuren. Maar wij leven mee met alle vissersfamilies, van welke haven ook, die een dierbare op zee verloren. Wij bidden dat God hen moge sterken en steunen.

Pasen is voor ons een feest van hoop en vertrouwen. Christus is verrezen en schenkt ons kracht en leven. Wij wensen dat het in de visserij goed moge gaan. Wij hopen dat het harde werk van de vissers een bron van welvaart en geluk moge zijn.

Wij bidden de Heer dat allen, van wie wij houden, naar geest en lichaam mogen bewaard blijven van alle kwaad. Dat wij ook de geest en de kracht mogen hebben om niemand enig kwaad aan te doen.

Heilige Maria, ster der zee, bewaar onze vissers en bid voor ons.

VISSERSLIED

Lijk Petrus wandeld' op de baren
gesteund op Uw almachtig woord ;
Zo laat gerust ons vissers varen
en leid hen naar een veilig oord.

O Jezus, die de macht der winden
beteugelt op hun wilde vaart.
Verbied toch dat z' onze vissers hindren
en leid hen rustig havenwaarts.

Gij spraakt en Petrus wierp ten gronde
zijn net dat rijk gezegend werd.
Zo spaar ons vissers van de zonde
en geef Uw zegen aan hun werk.

Heilige Maagd, o vlekkeloze Moeder,
o Gij, de ster der woeste zee
Gelief ons zeeliën te behoeden
van stormen, rampen, smart en wee.
