

2014/0281

1  
Dons  
reizen

HEER  
GEEF MI  
HET NIEUWE  
LEVEN



## AANDENKEN

aan de

### VISSERSMIS

in de St.-Petrus en Pauluskerk

te Oostende

op Paasmaandag 1 april 1991

Wij hebben nog pijn in ons hart om het verlies van jonge vissers uit ons midden :

Nick Depreytere, John Verstraete, Glenn Verhaeghe, Geert Decock, Marnix Michils, Jürgen Michils (O.303) en Marc Heinderson (O.82). Ook de visserij van de Oostkust werd zwaar getroffen. Wij gedenken hen allen in onze Vissersmis.

Ook voor allen die tot onze families en vriendenkring behoorden, bidden wij. Moge zij, door de verdiensten van de Verrezen Christus, delen in het eeuwige geluk !

De Heer Jezus kan altijd onze bedrukte gezichten en onze bange harten opmonteren, zoals Hij deed met de twee leerlingen op de weg naar Emmaüs.

Laten wij, met Zijn geest en Zijn kracht, elkaar helpen om het goede te kennen en na te streven in vreugde en genegenheid. Door ons leven en werk op zee of aan land kunnen wij een stukje van de wereld beter maken. Als iedereen dat doet, wordt de wereld goed.

Heilige Maria, Moeder Gods, Ster der zee, bid voor ons !

## VISSERSLIED

Lijk Petrus wandeld' op de baren  
gesteund op Uw almachtig woord ;  
Zo laat gerust ons vissers varen  
en leid hen naar een veilig oord.

O Jezus, die de macht der winden  
beteugelt op hun wilde vaart.  
Verbied toch dat z'onze vissers hindren  
en leid hen rustig havenwaarts.

Gij spraakt en Petrus wierp ten gronde  
zijn net dat rijk gezegend werd.  
Zo spaar ons vissers van de zonde  
en geef Uw zegen aan hun werk.

Heilige Maagd, o vlekkeloze Moeder,  
o Gij, de ster der woeste zee,  
Gelief ons zeeliën te behoeden  
van stormen, rampen, smart en wee.