

Vrijzinnige herdenkingsplechtigheid voor op zee gebleven zeelieden



*Ik moet weer op zee gaan, een goed schip in 't verschiet
Een ster om op te sturen, ander verlang ik niet
Het rukken van 't wiel, 't gekraak van 't hout, het zeil ertegen
Als de dag aanbreekt over grauwe zee, door een mist van regen*



*Want de roep van de rollende branding, brekende op de kust
Dreunt diep in mijn oren en laat me niet met rust,
'k verlang naar een stormdag, met jagende witte wolken,
En hoog opspattend schuim en schreeuwende meeuwen om kronk'lende kolken*

Vertrek naar Island

Allen die willen naar Island gaan
Om kabeljauw te vangen en te vissen met verlangen
Naar Iseland, naar Iseland, naar Iseland toe
Tot drieëndertig reizen zijn ze nog niet moe

Als er den tijd van de foye komt aan
We dansen met behagen en we weten van geen klagen
Maar komt den tijd, maar komt den tijd om naar zee te gaan
Iedereen is al met een zwaar hoofd belaan

Als er de wind uit het noorden waait
We gaan naar de herberge en we drinken zonder erge
We drinken daar, we drinken daar al op ons gemak
Totdat de laatste stuiver is uit onze zak

Als er de wind van het oosten waait
De schipper blij van herte zegt wat zullen we laveren
't Zal beter zijn, 't zal beter zijn, 't zal beter zijn
Te waren voor de wind recht het Kanaal in...

Bitter Zeemanslied

1.
We varen voor een zeemanspree, over de zoute zee
Al gaan er nooit geen vrouwen mee, over de zoute pekelzee,
over de zoute zee
En zijn we goed of slecht gezind, over...
We worden gedreven door de wind, over...

2.
We fretten bonen met azijn, over...
Het spek is voor de kapitein, over...
En gaan we zuipen aan de wal, ...
Ze tappen er bier zo bitter als gal,...

3.
En komt er een orkaan voorbij
Dan is 't gedaan met visserij
Dan roepen we Neptunus aan
Neptunus laat ons niet vergaan

4.
De zee is diep, de zee is doof
Ze luistert naar geen bijgeloof
Als we voor eeuwig zijn vergaan
Dan komen w'in den hemel aan

5.
We krijgen daar ons laatste pree
En zuipen met Neptunus mee
En heb je mijn liedje niet verstaan
Gaaf varen op den oceaan

Veilige haven

1.
't Was in de kortste maand van 't jaar
'Tweeëntachtig, op den twintigsten dag
Daar bij de kusten van Vestmannaeyar
Dat de Pelagus weerloos op de rotsklippen lag
Vanuit Oostende, naar 't ver Iseland
Zonder vaar nog vrees, op die trouwe boot
Met achten, schipper en vissers, bemand
Maar als negende heil'lijk mee de sluipende dood

2.
De pelagus zonder motor gesteld
Met de Amandien, naar de haven gesleept
Maar door de macht van het watergeweld
Wat een ongeluk onverwacht de keten breekt
De Pelagus aan de branding ten prooi
Speelbal, machteloos, in de golven der zee
Wordt op de scherpe rotsen gegooid
Op en nerewaarts links, rechts, met de baren mee

Refrein:
O weer erbarmen, O weersta ons bij
Help ons, help ons, uit die grote nood
Spaar ons van schipbreuk en van averij
Red ons, red ons uit de klauwen van de dood...

3.
Twee zijn er in't reddingsvlot dan gesprong'n
Maar een zware zee, wierp z'in 't kolkende schuim
Patrick is voor hulder ogen verdrong'n
Bart o God zij dank spoelt weer op het dek heel verkleumd

Allen in doodsangst naar de bak afgedaald
In die donk're nacht, voor hoelang nog die strijd?
Bij elke golfslag 't water tot de hals
Wij dat rots en klip, 't kreunend, 't stervend schip openrijt

4.
Bij dag klomm'n Roland en Daniël weer naar 't licht
Met het hart vol hoop, op het dek postgevat
De redders op 't land hen een schietstoel gericht
Die werd met een touw stevig aan de mast vastgemaakt

Alzo zijn vier man uit die hel bevrijd
Redgy en Roland, schipper Staf en Daniël
In ee band met een schuifloop al naar land geleid
Nog drie man aan boord jonge Bart, Gilbert en Marcel

5.
De stoel trok twee redders uit Ijsland op 't schip
't Was nu Bart zijn toer, en ook hij werd verlost
Acht uur lag de Pelagus al op die klip
Wat een leeuwenmoed had 't gevecht voor 't leven al
gekost?

Marcel zag Gilbert voor het laatst bij de deur
't Was een laatste blik, j'hèt 't mij zelve verteld
Met handen en voeten vervrozen, ontkleurd
Wierd hij ook gered maar zijn verder leven gekweld

6.
De twee redders uit Ijsland, waarom toch verdomd?
Guomundsur, en Hannes weldra gehuwd
Ineens door een golf uit het leven gegomd
En Gilbert alleen door de dood en 't water omstuwd

Vier doden, ach joens, op het schip Pelagus
Uit Oostende vergaan op Vestmannaeyar
't Veilige haven" staat 'r'op Marcel zijn huis
't Is een droef verhaal maar 't is echt gebeurd, 't is waar...

Hoe vrolijk is 't op zee te varen

Hoe vrolijk is 't op zee te varen
Als God maar nuuze stierman is
Dan vrezin wij voor geen gevaren
Klippen en banken die zeilen we mis (bis)

Nuus tijd is nu al weer op handen
Nuus schip ligt g'reed en we gaan naar zee
Meisjes wacht je toch voor schande
Peist aan de belofte dat je aan mij deed (bis)

Ja, we gaan nuus vaderland verlaten
Scheiden van nuze lieve meid
Maar ach, wat kan dat treuren baten
Peist, 't is toch maar voor een korten tijd (bis)

Ja 't is waar de zee verslindt vele schepen
Waar menig man en kind om krijst
Die men langs de stranden ziet slingeren en slepen
Om al die in de zee verdrongen ligt (bis)

Maar kom je toen in vreemde landen
Daar wordt de zeeman hoge geacht
Bij hoge en bij lage standen
Meer of de landman ooit had gedacht

'k Laat me deur geen Neptunus verleiden
Nooit zijn 'k van dat varen moe
Nooit wil ik van de zee afscheiden
Tot aan 't ende van mijn leven toe (bis)

Teksten en muziek door "Sinksenbruid":

Jan Huyghe - zang
André Dequidt - accordeon
Jurgen Devinck - viool
René Essel - mandoline, fluit



Vrijzinnige Zeeliedenhulde

Maandag 24 maart 2008

De Centrale Vrijzinnige Raad, het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende en de moreel consulent voor de zeevisserij nodigen iedereen uit op de zesde vrijzinnige herdenkingsplechtigheid ter ere van de op zee gebleven zeelieden.

De vrijzinnige herdenkingsplechtigheid gaat door op **maandag 24 maart 2008** om 09.30 uur in "De Geuzetorre" in de Kazernelaan I te Oostende en wordt opgeluisterd door de folkgroep "Sinksenbruid", die authentieke zeeliederen brengt uit de westhoek.

Het volledige programma ziet er zo uit:

Vanaf 9 uur 15 :
Samenkomst in "De Geuzetorre"

Om 9 uur 30 stipt :
Start vrijzinnige herdenkingsplechtigheid

Omstreeks 10 uur :
Hulde aan monument MIGO (Visserijschool)

Vanaf 10 uur 15 :
Vertrek met de bus naar het Petrus-en Paulusplein, waar stoetsgewijs wordt opgestapt naar het Monument der Zeelieden bij de Visserskaai voor de bloemenhulde, ingericht door de stad Oostende

Omstreeks 11 uur 15 :
Vertrek met bus naar Stadhuis voor receptie (enkel voor genodigden)