

**Eucharistieviering
voor vissers en zeelieden**

Paasmaandag

21 april 2014

Sint Petrus- en Pauluskerk Oostende

Voorgangers

Dirk Demaeght, aalmoezenier van de Zeevisserij
en Kusthavens: Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge
Antoon Wullepit, pastoor-deken Oostende

Muzikale opulstering

Griet De Meyer, sopraan

Jedutun Fluitkwartet: - Karla L. Savat, fluit
- Veerle Devos, viool
- Isabelle Buyck, altviool
- Chantal Suys, cello

Orgel

Peter Ledaine

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen
Stad Oostende
Comité Vissers hulde - Oostende
Koninklijke Federatie der Belgische Zeelieden
De Vismijnvrienden
De Vaderlandslievende Verenigingen
Dienst voor de Zeevisserij - Oostende
Nationaal Pastoraat Zeevisserij
Vlaamse Visveiling
Maritiem Instituut 'Mercator'
Koninklijk Werk 'IBIS'
Rederij van het opleidingsvaartuig 0.29
Stedelijke Diensten Oostende

Vóór de viering: Concerto in d (BWV596) J.S. Bach

Intrede: For those at sea - m: J.B. Dykes / w: William Whiting

Eternal Father, Strong to save,
Whose arm hath bound the restless wave,
Who bid'st the mighty Ocean deep
Its own appointed limits keep;
O hear us when we cry to thee,
for those in peril on the sea.

O Christ! Whose voice the waters heard
And hushed their raging at Thy word,
Who walked'st on the foaming deep,
and calm amidst its rage didst sleep;
Oh hear us when we cry to Thee
For those in peril on the sea!

Begroeting en kruisteken:

Mogen wij inzien waartoe Gods woord ons oproept .
Mogen wij inzien waarom de verrezen Heer ons hier samen wilt brengen.
Moge God dit samen luisteren en samen bidden, zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Inleiding:

Geëerde genodigden, goede vrienden, van harte welkom in onze jaarlijkse vissersmis die we dit jaar in het teken stellen van het 'vertrouwen'. Mensen worden geroepen om elkaar te dragen in blijde en moeilijke dagen, in vreugde en verdriet, in zorgen en miserie, en ook als ze voor zware uitdagingen komen te staan.

'Wat kan ik voor je doen', vraagt Jezus aan de blinde Bartimeüs. *'Heer, zorg dat ik weer kan zien'* is zijn antwoord.

Is dat ook niet onze prangende vraag tegenwoordig, in onze maatschappij, in ons leven en vooral in onze visserijsector: 'Heer, maak dat we kunnen inzien, begrijpen met het verstand, hoe we koers kunnen houden naar een verzekerde duurzame toekomst'?

Moge dit thema ons het komende uur bezighouden, in woord en teken, in zang en gebed, terwijl we onze broeders en zusters in herinnering brengen die zijn aangemeerd in Gods eeuwige Haven.

Schuldbelijdenis:

|| Priester:

Allereerst vragen we dat God zou luisteren naar wat leeft in ons hart. Dat Hij ons nabij is met de warmte van zijn menslievendheid.

|| Lector:

Heer, wees ons nabij wanneer we toegeven aan twijfel, pessimisme en verlamming. Heer, ontferm U over ons... Kyrie eleison.

|| Lector:

Christus, wees ons nabij als we nood hebben aan wijsheid en standvastigheid. Christus, ontferm U over ons... Christe eleison.

|| Lector:

Heer, wees ons nabij wanneer onbegrip en geweld onze hoop op vrede en welzijn ondergraven. Heer, ontferm U over ons... Kyrie eleison.

|| Priester:

Moge de Heer onze goede intenties doorgronden, onze kleinheid en ons tekort aan vertrouwen in Hem vergeven en ons blijven oproepen tot een vernieuwd en geestdriftig leven. Amen.

Openingsgebed:

|| Priester:

Heer onze God,

Zie ons hier, wij allen, uw mensen op zoek naar geluk en vrede, hunkerend naar basisvertrouwen in ons leven en werk. Open onze ogen, open ons hart en zet ons in beweging. Inspireer ons hoe we dienende mensen kunnen zijn, heel concreet in onze parochies, onze families en in onze visserijsector.

Leer ons zien, geloven en hopen om de levensweg te kunnen gaan ons aangewezen en voorgeleefd door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Eerste lezing:

|| Lector:

In zijn brief aan de christenen van Rome schrijft Paulus:

'Vrienden, om aan onze levensroeping te beantwoorden, moeten we steunen op de gekregen gaven en talenten. Hebt gij de gave om aan de mensen duidelijk te maken wat God van hen wil in deze tijd, gebruik deze gave dan vanuit het geloof. Hebt gij de gave om u in alle eenvoud dienstbaar te maken, doe het dan. Kunt gij de mensen moed inspreken,

spreek dan uw woord van vertrouwen. Staat gij aan de leiding of draagt gij verantwoordelijkheid, zet u er dan volledig voor in. En als gij u bekommert om armen en ongelukkigen, doe het dan met een blij hart. Houdt van elkaar in hartelijke genegenheid en schat de ander steeds hoger dan uzelf. Weest verheugd om de vreugde van de anderen en laat hun droefheid ook de uwe worden. Wees eensgezind, nooit eigenwijs! Laat alle mensen zien dat gij het goed met hen bedoelt en doet al wat gij kunt om met iedereen in vrede te leven. Laat u door de Geest helpen en leiden en kijk vol vertrouwen de toekomst in.'

Tussen de lezingen: "O heilges Geist- und Wasserbad."

J.S. Bach (BWV 165)

'Wie zich laat onderdompelen in het heilig bad van geest en water krijgt een naam in het Boek des levens en zal, ondanks zijn zondigheid, steeds de wondere kracht van nieuw leven ondervinden.'

Evangelie:

|| Priester: De Heer zij met U.

|| Allen: En met uw geest

|| Priester:

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, opgetekend door Marcus. (Mc 10,46-52)

Toen de Heer met zijn leerlingen Jericho verliet, zat Barhimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te schreeuwen en te roepen: *'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij.'* Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde nog harder: *'Zoon van David, heb medelijden met mij.'*

Jezus bleef staan en zei: *'Roep hem.'* Ze riepen de blinde: *'Houd moed, sta op, Hij roept u.'*

Hij wierp zijn jas weg, sprong overeind en ging naar Jezus. Daarop zei Jezus tegen hem: *'Wat wilt u dat Ik voor u doe?'*

De blinde zei Hem: *'Heer, zorg dat ik weer kan zien.'* 'Ga,' zei Jezus, *'uw vertrouwen is uw redding.'* Meteen kon hij weer zien, en hij volgde Hem op zijn weg.

Een woord bij de lezingen:

Geloofsbelijdenis:

|| Allen:

Ik geloof in God die Vader is en tot ons spreekt in de heilige Schrift. Hij verduidelijkt ons zijn wil om van die wereld een thuis te maken, een wereld zonder honger, zonder oorlog, zonder haat, een wereld vol goedheid, rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus de Heer, die geroepen en gezonden werd om mens te worden met de mensen, om lief en leed met ons te delen, om geborgen in Gods liefde zich totaal voor ons te geven.

Ik geloof dat de Heer ons roept en zendt om lief en leed te delen met elkaar, om verbonden met Hem, doorheen zorgen en pijn, tot nieuw leven te verrijzen, want Hij is onze hoop, Hij is ons vertrouwen.

Ik geloof dat de levende Heer door zijn Geest spreekt in onze ziel. Ik geloof dat die Geest ons aanvuurt om daarvan te getuigen in woord en daad, opdat alle mensen, waar ook ter wereld, broers en zussen, één mensengemeenschap zouden worden. Amen.

Vorbeden:

|| Priester:

'Wat kan ik voor je doen', vroeg Jezus aan Barthimeüs. Hij vraagt het ook aan ons. Laten we met al onze zorgen naderen tot de Heer, Hij die bij machte is ons te vervullen met zijn vrede en kracht.

|| Lector:

God, wij bidden U, geef ons ogen die kunnen zien waar Gij redding en bevrijding brengt. Geef ons monden die 'dank U' zeggen voor de gekregen talenten waarmee we hoopvol in het leven kunnen staan. Geef ons harten die zich kunnen inleven in andermans broosheid en verdriet. Laat ons in stilte bidden.

|| Lector:

God, wij bidden U voor alle mensen van de daad. Voor hen die niet wachten tot morgen, maar vandaag al bouwen aan nieuwe wegen voor

de toekomst van onze visserijsector, voor hen die zoeken naar oplossingen voor mensen die door tegenslagen getroffen worden, voor hen die gewoon doen wat moet worden gedaan. Laat ons in stilte bidden.

|| Lector:

God, wij bidden U voor allen die de zeeën bevissen, dat ze deze goddelijke opdracht vervullen als waardige rentmeesters in dienst van de mensheid. Moge alles, vol respect voor de gaven van de schepping, in het werk worden gesteld voor billijke exploitaties van onze bedrijven in alle geledingen in de visketen. Laat ons in stilte bidden.

Bij wijze van voorbede: **An Irish Blessing** - James E. Moore

May the ships reach a safety port
may the seamen find a warmed up home
may the souls of those who died at sea
fall softly in the hands of God,
and until we meet again,
until we meet again,
may God, my God hold you
in the palm of His hand.

|| Lector:

God, wij bidden U voor allen die aan onze visserijsector verbonden waren en gestorven zijn, in het bijzonder zij die in actieve dienst op zee het leven lieten. Mogen hun zielen uw eeuwig licht aanschouwen en rusten in uw oord van vrede. Laat ons in stilte bidden.

|| Priester:

Heer, mogen deze woorden en gebeden tekenen zijn van ons vertrouwen in U, dat Gij ons hoort en nabij zijt op onze levensweg. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

Offergang: The last rose of summer – Anoniem

(de gaven worden aangebracht)

Bereiding van de gaven:

|| Priester:

Vanuit de diepte van de zee brengen schepen en mensen vissen aan land. Uit het donker van de aarde zijn de korenaren en wijnranken opgestegen naar het licht. Bid dan, broeders en zusters, dat onze offergaven hier, mogen aanvaard worden door God de almachtige Vader.

|| Allen:

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven:

|| Priester:

Heer, de gaven die wij U aanbieden, zijn een teken dat wij ons reken-schap geven van wat U ons hebt toevertrouwd. Al het geschapene is niet van ons, maar voor ons. Leer ons de weg te gaan van breken en delen zoals Jezus, Uw Zoon, ons heeft voorgedaan. Amen.

Het grote dankgebed:

|| Priester: De Heer zij met U.

|| Allen: En met Uw geest.

|| Priester: Verheft uw hart.

|| Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

|| Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God.

|| Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige God, dit is het uur waarop wij U zegenen om het werk van uw handen: de schepping van hemel en aarde. Gezegend zijt Gij om de seizoenen, om de groei op het land tot de tijd van de oogst, om de dieren en vissen in handen van mensen die Gij geschapen en geroepen hebt om alles te beheren naar het voorbeeld van de roepende, Jezus Christus, uw Zoon. In Hem zijt Gij tot heel dicht bij ons gekomen: God met ons. Met allen die leven voor U, met allen die ons zijn voorgegaan en na ons zullen komen, danken wij U voor de liefde die Gij ons toedraagt in Christus. Daarom loven en prijzen wij U met deze woorden:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Deus sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra Gloria tua. Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis

|| Priester:

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens bij zijn vissers in het cenakel ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en mogen wij Hem herkennen bij het breken van het brood.

Beadem dan, Heer, met uw Geest dit brood en deze wijn (+) opdat Je-

zus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

|| Concelebranten:

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: *'Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.'*

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: *'Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond; dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.'*

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

|| Allen:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt..

|| Priesters:

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.

Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Jozef, leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die tot uw liefde leidt.

|| Memento:

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters, die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.

When I'm laid in earth – H. Purcell

*When I am laid in earth, may my wrongs create
no trouble in thy breast; remember me, but ah!
Forget my fate.*

Wij bevelen U aan: Jason Cattoor (23), bemanningslid op de Z.90 'Francine' die ons op 27 januari ontvallen is. Laat hem delen in de belofte van uw heerlijkheid en eeuwig rusten in vrede.

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig te mogen leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Ster der Zee, met uw apostelen en martelaren, de heiligen Petrus en Paulus en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

|| Allen:

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader:

|| Priester:

De Heer heeft zijn apostelen een gebed aangeleerd met zijn diepste woorden: *'Uw God is als een Vader voor u'*. Zo mogen ook wij Hem noemen als we samen bidden:

|| Allen:

Onze vader die in de hemelen zijt...

Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede:

|| Priester:

Met open ogen in 't leven mogen staan geeft ons zicht op wat rondom ons gebeurt, een goed inzicht op wat de diepere gronden zijn van waaruit alles zich voordoet. Het geeft ons visie op de weg die moet worden gegaan.

Daartoe hebben we ook het instrument van de vrede nodig: de vrede in

ons hart, in onze dagen en nachten, in onze relaties en gezinnen, op de plaatsen waar we leven en werken en waar belangrijke beslissingen worden genomen.

Die vrede van de Heer moge met u zijn.

|| Allen: En met uw Geest.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis...Dona nobis pacem

Communie:

|| Priester:

"Heer, maak dat ik weer kan zien!" Moge dit gebed van Bartihmeüs ook ons gebed zijn, nu Jezus in dit gebroken brood aan ons voorbijkomt als een Lam dat onze zwakheden wilt wegnemen..

|| Allen:

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Tijdens de communie: Londonderry Air - Anoniem

Na de communie: Stella Maris – E. Grieg

*Ave, maris stella,
Dei mater alma,
atque semper virgo,
felix caeli porta.*

*Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
den.*

*mala nostra pelle,
bona cuncta posce.*

*Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut videntes Jesum
semper collaetetur.*

*Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
tribus honor unus.
Amen.*

*Wees gegroet, Sterre der Zee,
gezegende Moeder Gods en
altijd maagd,
gelukkige poort des hemels.*

*Maak een eind aan de boeien.
Breng het licht tevoorschijn bij de blinden.*

*drijf ons kwaad uit
en eis het goede.*

*Waarborg (ons) een rechtschapen leven.
Wijs ons de veilige weg
zodat, als we Jezus zien,
we ons eeuwig verblijden*

*Geloofd zij God, de Vader,
de hoogste eer voor Christus.
en ook aan de heilige Geest.
de eer komt toe aan de drieëenheid.
Amen.*

Slotgebed:

|| Priester:

God, onze Vader,

Gij hebt met ons een verbond gesloten van onverbreekelijke trouw.

Wij vragen U: Blijf over ons waken. Ga met ons mee over land en zee.

Open onze ogen en ons verstand om te zien en 'in te zien' hoe wij verder aan de toekomst kunnen bouwen, in het voetspoor van Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotlied: Het lied van Petrus:

|| Allen:

Lijk Petrus wandlend op de baren
gesteund op uw almachtig woord,
zo laat gerust ons vissers varen
en leid hen naar een veilig oord.

Refr. *O Jezus, die de macht der winden
beteugelt op hun wilde vaart;
verbied toch dat z'ons vissers hind'ren
en leid hen rustig havenwaarts,
en leid hen rustig havenwaarts,*

Gij spraakt en Petrus wierp ten gronde
zijn net dat rijk gezegend werd,
zo spaar ons vissers van de zonde
en geef uw zegen aan hun werk.

Refr.

Heil'ge Maagd, o vlekkeloze Moeder,
O Gij, de ster der woeste zee,
gelief ons zeeliën te behoeden,
van stormen, rampen, smart en wee.

Refr.

Met dank aan de Provinciale Overheid voor de druk van dit misboekje.
Neem dit boekje mee! Het wordt U van harte aangeboden.



Maart 2014

Apostolaat ter Zee

Rijselstraat 214, 8200 Brugge

Dirk Demaeght, aalmoezenier

dirk.demaeght@gmail.com

GSM: 0476 486 494