



Eucharistieviering voor vissers en zeelieden

Paasmaandag 6 april 2015
SS. Petrus en Paulus Oostende

*Het Rijk van God is
als met iemand die
zaad op zijn land
heeft gestrooid.
Hij slaapt
en staat weer op,
dag in dag uit,
terwijl het zaad
ontkiemd en opschiet,
ook al weet hij niet hoe.*

Mc 4,26



**Eucharistieviering
voor vissers en zeelieden**

Paasmaandag 6 april 2015
SS. Petrus en Paulus - Oostende

Voorgangers Dirk Demaeght,
aalmoezenier van de Zeevisserij
en Kusthavens: Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge
Antoon Wullepit, pastoor-deken Oostende

Muzikale opluistering

Ordinarium: Deutsche Messe, D872 - Franz Schubert
Koor: Vagantes Morborum o.l.v. Korneel Bernolet
Orgel: Peter Ledaine

Organisatie

Provincie West-Vlaanderen
Stad Oostende
Comité Vissershulde - Oostende
Koninklijke Federatie der Belgische Zeelieden
De Vismijnvrienden
De Vaderlandslievende Verenigingen
Dienst voor de Zeevisserij - Oostende
Pastoraat ter Zee
Vlaamse Visveiling
Maritiem Instituut 'Mercator'
Koninklijk Werk 'IBIS'
Rederij van het opleidingsvaartuig O.29
Stedelijke Diensten Oostende

Op de kaft:

Brandvensters in de kathedraal
Notre Dame van Parijs:
'de zaaier van het leven - vissen - de maaier'

Intredezang: *Locus iste, WAB 23 – Anton Bruckner*
Locus iste a Deo factus est,
Deze plaats is door God gemaakt,
a Deo factus est inaestimabile sacramentum,
door God is hij gemaakt tot een onschatbaar heiligdom,
irreprehensibilis est.
hij is onberispelijk

Kruisteken en begroeting:

Zeer geëerde genodigden, goede vrienden, hartelijk welkom in onze jaarlijkse vissersviering op Paasmaandag. Mogen wij ons allen genodigd weten aan Gods tafel, om straks, gevoed, gesterkt en op zijn paasbest gezonden te worden. Moge de Heer zijn zegenende hand op onze schouder leggen, (+) Hij die Vader is, Zoon en heilige Geest.
Amen.

In het gekozen evangelie voor deze viering horen we leerrijke beeldspraken van Jezus: het ontkiemen van elk zaadje is een onophoudelijk mysterieus proces dat doorgaat ook als de zaaier slaapt; een klein mosterdzaadje groeit uit tot een overweldigende struik.

Uit iets kleins en onopmerksaams laat God onvermoed grote dingen groeien. Daarmee roept de evangelist ons op te vertrouwen in de groeikracht van het goede dat ook wij zaaien, in de kracht van Gods Woord, in elke blijk van liefde.

Het is een oproep om ons in te zetten voor het Rijk Gods met al de talenten dat we bezitten. Laat ons het komende uur stilstaan bij dit thema met woord en teken, bij feestelijke muziek, in zang en gebed, terwijl we onze overleden broeders in herinnering brengen die met hun leven op zee hebben gezaaid naar godsvrucht en vermogen.

Gebed om ontferming:

|| Priester:

Wij dromen zoals God van een wereld vol liefde, geluk en vrede voor iedereen. Maar door de rotsen, distels en doornen in ons leven schieten we vaak tekort om daaraan gestalte te geven. Daarom vragen we de Heer en elkaar om begrip en vergeving.

|| Lector:

Heer, zegen de aarde tot een plaats waar verdriet gedeeld wordt en dorheid overspoeld wordt door de verfrissende aanwezigheid van vrienden. Christus, zegen de aarde tot een plaats waar mensen die verhard zijn, mogen ontdooien en aan hun trekken komen.

Heer, zegen ons hart tot een plaats waar uw gezaaid Woord kan ontkiemen, verstaan wordt en mag uitgroeien tot daden van liefde.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie: Wohin soll ich mich wenden,
wenn Gram und Schmerz mich drücken?
Wem künd'ich mein Entzücken, wenn freudig pocht
mein Herz?
Zu Dir, zu Dir, o Vater, komm'ich in Freud'und
Leiden;
Du sendest ja die Freuden, Du heilest jeden
Schmerz.

Ach, wenn ich Dich nicht hätte, was wär' mir Erd'un
Himmel?
Ein Bannort jede Stätte, ich selbst in Zufalls Hand.
Du bist's, der meinen Wegen ein sich'res Ziel
verleihet,
un Erd und Himmel weihet zu süßem Heimatland.

Gloria: Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!
Singet der Himmlischen selige Schar.
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe! Stammeln auch wir,
die die Erde gebar.
Staunen nur kann ich und staunend mich freu'n,
Vater der Welten! Doch stimm'ich mit ein:
Ehre sei Gott in der Höhe!

Openingsgebed:

|| Priester:

God en Vader, wij geloven dat het leven méér is dan wat wij ervan kunnen maken. Wij geloven dat het een mysterie is, groter dan ons beseft. Wek in ons het vertrouwen dat de goede grond zal opnemen wat wij zaaien, dat we het vissen op zee kunnen aanpakken op duurzame wijze en als goede rentmeesters.

Moge onze arbeid ontkiemen in de goede aarde en laat ons hopen op de goede afloop van wat Gij met ons begonnen zijt, en wij met U, in vallen en opstaan, vandaag en elke dag opnieuw, tot in eeuwigheid. Amen.

Eerste lezing:

Lezing uit het boek Deuteronomium (Deut. 30, 11-19)

Mozes riep het hele volk het als volgt toe: "De tien geboden van God die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Je hoeft niet naar de hemel op te stijgen om ze te vinden. Ook zijn ze niet van overzee. U hoeft dus niet te zeggen: "Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?" Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

Besef dit goed! Ik stel u vandaag voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Wanneer u zich houdt aan de geboden door uw God lief te hebben en de weg te volgen die Hij wijst, zal God uw leven zegenen. Maar als u Hem de rug toekeert en er zich ertoe laat verleiden andere goden te vereren, dan zeg ik u nu al dat je ten gronde zult gaan. Kies dus voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen. Door Jahweh, uw God te beminnen, Hem te gehoorzamen en door u aan Hem te hechten, hangt uw leven af."

Tussen de lezingen: Een zaaier ging uit om te zaaien (ZJ 596, 1-4.6)

Een zaaier ging uit om te zaaien,
hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien
waar niemand een spoor van vindt.

Een deel van het zaad ging verloren,
een deel van het zaad werd brood,
maar niemand weet van te voren
de weg van het zaad in de schoot.

Het wordt op de wegen vertreden,
het valt in een vruchteloos graf,
het sterft aan de doornen beneden,
de vogels van boven af.

De lage, de hoge gevaren
bedreigen het kiemende graan,
maar soms kan het openbaren
de zin van het aardse bestaan.

O Zaaier, ga uit om te zaaien
de kiem waaruit leven ontstond,
zo wijd als de winden waaien
en maak ons tot moedergrond!

Evangelie:

|| Priester: De Heer zij met U.

|| Allen: En met uw geest

|| Priester:

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, opgetekend door Marcus (4, 26-34)

Toen Jezus met zijn vissers aan wal was gekomen, ging Hij verder met zijn onderricht. Hij zei: 'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad op zijn land heeft gestrooid. Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe. Vanzelf draagt de aarde vrucht, eerst de groene spriet, dan de aar, dan het graan in de volle aar. Wanneer de vrucht volgroeid is, slaat hij er meteen de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.

Het koninkrijk van God kunnen we ook vergelijken met een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid wordt. Het behoort tot de kleinste zaden op aarde, maar als het gezaaid is, komt het op en wordt het een grote struik waarin vogels zich kunnen nestelen.'

Met dergelijke gelijkenissen legde Jezus, wanneer ze onder elkaar waren, alles uit.

Overwegingen:

Geloofsbelijdenis:

|| Allen:

In God geloven wij, die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen, die er zijn zal al onze dagen,
die ons niet laat vallen, want Hij bewaart ons in zijn hand.

In Jezus van Nazareth Geloven wij in wie God zichtbaar is geworden,
mens onder mensen geboren, voor mensen geleefd en gestorven.
Die opgestaan is tot leven en onder ons bewaard blijft,
een naam die niet wordt uitgewist.

In Gods Geest geloven wij, die leven blaast in mensen,
die rondgaat als een storm, en die ons in beweging zet

om te helen wat gebroken is, om te troosten wie te lijden heeft,
hoop te bieden aan wie vertwijfeld is. Gods Geest van liefde en kracht.

In de kerkgemeenschap geloven wij, het lichaam van de Heer,
geroepen om zijn gestalte te worden en deze wereld van dienst te zijn.
Amen.

Voorbeden:

|| Priester:

Heer, onze God, Gij richt U tot ons in Woord en Sacrament. Luister ook
naar onze woorden als wij vol vertrouwen bidden.

|| Lector:

Voor onze zeelui, vissers en zeevaarders; om een behouden vaart, om
loon naar werk, om een behouden thuiskomst en een vreugdevolle ge-
zinshereniging. We gedenken de vissers, zeevaarders, de loodsen, de
redders en allen die achterbleven, verzonken, vermist in de eindeloze
zee. Laat ons bidden.

|| Koor en allen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Voor allen die leven in kwetsbare zeegebieden en beangstigd worden
door het groeiend gevaar van verwoestende tsunami's; voor allen die
hierbij de laatste jaren reeds have en goed verloren hebben en die rou-
wen om familieleden en vrienden die er het slachtoffer van werden. Laat
ons bidden.

|| Koor en allen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

|| Lector:

Voor de vele tienduizenden bootvluchtelingen die tot op vandaag in
gammele wrakken rondobberen op de zeven wereldzeeën; dat ze gast-
vrijheid, een veilige haven en een nieuw begin van leven mogen vinden.
Laat ons bidden.

|| Koor en allen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

|| Lector:

Voor alle betrokkenen in de groei van jonge mensen: ouders, opvoeders
en leerkrachten, dat ze, ondanks alle opgelopen ontgoochelingen, blij-
ven vertrouwen in hun kinderen en in de jeugd, dat ze het goede zaad
dat in hen aanwezig is blijven aanmoedigen. Laat ons bidden.

Koor en allen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Voor ons allen hier aanwezig, dat wij ons inspannen en onze talenten

gebruiken om anderen te laten proeven van een evangelische levenswijze en getuigenis afleggen van het geloof dat ons bezielt. Laat ons bidden.

|| Koor en allen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

|| Priester:

Goede God, open onze ogen voor het nieuwe dat Gij in Jezus onder ons begonnen zijt, versterk ons geloof in de genezende kracht van de liefde en zet ons aan het werk in uw Rijk van vrede. Amen.

Offergang:

Richte mich, Gott - Felix Mendelssohn Bartholdy
(de gaven worden aangebracht)

Bereiding van de gaven:

|| Priester:

Bidden we dat God onze Vader deze gaven mag aannemen en heiligen.

|| Allen:

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn kerk.

Gebed over de gaven:

|| Priester:

God, Gij hebt uw zegen gegeven...en de wereld brengt vruchten voort. Wij winnen de vissen uit de zee, het graan uit de aarde en oogsten de wijn die het hart verheugt.

Aanvaard de vruchten van ons werk waarmee wij U oprecht willen danken en elkaar van harte dienstbaar zijn. Amen.

Het grote dankgebed:

|| Priester: De Heer zij met U.

|| Allen: En met Uw geest

|| Priester: Verheft uw hart.

|| Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

|| Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God.

|| Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

God en Vader,

Gij die ons allen heel nabij wilt zijn

in het licht van deze Paaskaars,

in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon,

wij danken U om het geschenk van het leven, om het geschenk dat wij mensen voor elkaar mogen zijn. Wij danken U om de kiemkracht waarmee mensen volhouden het goede te doen.

Dagelijks en ook in de nachten van ons broze bestaan, groeit er leven overal waar uw menslievendheid mag gedijen, overal waar mensen openstaan voor uw liefdevolle nabijheid.

Verbonden met allen die van U getuigen, in samenklank met heel uw schepping, loven en prijzen wij U met deze woorden:

Sanctus

Heilig (3x), Heilig ist der Herr. Heilig (3x),

Heilig ist nur Er,

der nie begonnen,

Er, der immer war.

Ewig ist un waltet, sein weird immer dar.

Heilig (3x), Heilig ist der Herr. Heilig (3x),

Heilig ist nur Er

Allmacht, Wunder, Liebe, alles rings umher!

Heilig (3x), Heilig ist der Herr

|| Priester:

Waarlijk heilig zijt Gij, Heer: heel de schepping komt van U, naar U gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de heilige Geest, verwekt Gij leven en heiligt Gij de wereld.

Wij bidden U:

heilig onze gaven die hier voor U zijn neergelegd. Maak ze door Uw heilige Geest tot lichaam en + bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd.

|| Concelebranten:

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, heeft Hij brood genomen en tot U in dankzegging gebeden, Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:

*'Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.'*

Na de maaltijd nam Hij de beker in zijn handen, dankte U weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
'Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.'

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

|| Koor en allen:

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrez en zijt.

|| Priester:

Jā, heilig zijt Gij, Heer onze God. Wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.

Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor ons, Vader, de weg naar U open en begaanbaar is.

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus Franciscus en onze bisschop Jozef.

Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. Maak ons vindingrijk en moedig om onze naasten bij te staan.

Maak uw Kerk tot een huis waar bevrijdende woorden worden gesproken, tot een huis waar gerechtigheid vrede schept, tot een huis van hoop waar alle angst wordt verdreven.

Memento: Erbarm U, Vader, over onze geliefde broeders en zusters, in en rond onze maritieme sectoren, die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd.

In het bijzonder bevelen wij U aan de zielen van de slachtoffers van de Z.85 'Morgenster', omgekomen op 28 januari in het Kanaal (zuid-

westelijk van het Franse Boulogne sur Mer):

Jan Kramer (29), reder-schipper uit Urk; **Bert Woort (45)** uit Urk; **Maurice Coussaert (64)** uit Westende en de Portugees **Americo Dos Santos Martins (47)** uit Pova de Marsim (vermist).

Wij roepen de herinnering op aan de vele vissers van Oostende en omstreken die bij de uitoefening van hun beroep hun leven hebben uitgezaaid op zee.

Wij gedenken, Vader, al onze overledenen die met toewijding, met liefde en wijsheid, met inzet en dienstbaarheid onze maritieme sectoren en ook ons leven hebben vormgegeven.

Dat ze bij U voor altijd thuis mogen zijn en rusten in het licht van Pasen.

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig te mogen leven in uw heerlijkheid.

|| Allen: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader:

|| Priester:

Door Jezus opgeroepen om veelvoudig vrucht voort te brengen willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:

|| Allen:

Onze vader die in de hemelen zijt...

Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede:

|| Priester:

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 'Vrede laat ik u; mijn vrede geef ik u'. Let niet op onze zwakheden, maar op het tanende geloof van uw Kerk. Vervul uw belofte: dat we de vrede bewaren in uw naam; dat we vrede vinden in ons hart, in onze dagen en nachten, in onze relaties en gezinnen, op de plaatsen waar we leven en werken en waar belangrijke beslissingen worden genomen. Die vrede van de Heer moge met u zijn.

Allen: En met uw Geest.

Agnus Dei

Mein Heiland, Her rund Meister!
Dein Mund, so segensreich, sprach einst das Wort
des Heiles:
„Der Friede sei mit Euch!“ O Lamm, das opfernd
tilgte der Menschheit schwere Schuld, send' uns
auch Deinen
Frieden durch Deine Gnad'un Huld!

In dieses Friedens Palmen erstirbt der
Erdenschemerz.
Sie wehen Heil und Labung in's sturmbewegte Herz;
und auch die Erdenfreude, durch ich geheiligt blüht
entzückender und reiner dem seligen Gemüt.

Communie:

|| Priester:

Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat onze persoonlijke zwakheid en die van de hele wereld wilt wegnemen.

|| Allen :

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Tijdens de communie: orgelmuziek

Communielied: Jauchzet dem Herrn, alle Welt, Wo28 -
F. Mendelssohn-Bartholdy

Slotgebed

|| Priester:

Heer van de oogst, Gij zaait uw Woord in onze harten. Moge het aan ons te zien, te voelen, te horen en te beleven zijn dat Gij een God van trouwe liefde zijt. Doe ons geloven in de kiemkracht van het goede. Maak dat geen liefde verloren gaat. Maak ons leven vruchtbaar voor elkaar, en voor de wereld rondom ons, dertig-, zestig-, ja honderdvoudig. Amen.

Zending en zegen:

|| Priester:

De Heer zegene en bescherm u allen. Hij moge met u zijn in alles wat je onderneemt over land en op zee, in de naam van de (+) Vader, Zoon, en heilige Geest. Amen.

Slotlied: Het lied van Petrus:

Allen:

Lijk Petrus wandlend op de baren
gesteund op uw almachtig woord,
zo laat gerust ons vissers varen
en leid hen naar een veilig oord.

Refr. *O Jezus, die de macht der winden
beteugelt op hun wilde vaart;
verbied toch dat z'ons vissers hind'ren
en leid hen rustig havenwaarts,
en leid hen rustig havenwaarts,*

Gij spraakt en Petrus wierp ten gronde
zijn net dat rijk gezegend werd,
zo spaar ons vissers van de zonde
en geef uw zegen aan hun werk. Refr.

Heil'ge Maagd, o vlekkeloze Moeder,
O Gij, de ster der woeste zee,
gelief ons zeeliën te behoeden,
van stormen, rampen, smart en wee. Refr.

Met dank aan de Provinciale Overheid voor het drukwerk.

- Neem dit boekje mee! Het wordt U van harte aangeboden.



april 2015

Apostolaat ter Zee

Rijselstraat 214, 8200 Brugge

Dirk Demaeght, aalmoezenier

dirk.demaeght@gmail.com

GSM: 0476 486 494