



Provincie West-Vlaanderen

Uitnodiging



Vissershulde

Oostende, 24 april 2000

De gouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen,
het college van burgemeester en schepenen van Oostende,
het Comité Vissers hulde en de Koninklijke Federatie der Zeelieden
hebben het genoegen u uit te nodigen tot de jaarlijkse

Vissers hulde en Dag der Zeelieden in Oostende

op paasmaandag 24 april 2000 om 9.30 uur.

Programma

9.15 uur:

Bijeenkomst van de genodigden in de Sint-Petrus- en Pauluskerk in Oostende⁽¹⁾

9.30 uur:

Plechtige herdenkingsmis in een organisatie van het Comité Vissershulde
en de Koninklijke Federatie der Zeelieden

10.30 uur:

Stoetsgewijze optocht naar het Monument der Zeelieden op de Zeedijk⁽¹⁾
Bloemenhulde ingericht door de stad Oostende

11.15 uur:

Vertrek naar het Provinciaal Maritiem Instituut, Mercatorlaan 15 in Oostende⁽¹⁾
met voorbehouden bussen van 'De Lijn'

11.30 uur:

Receptie aangeboden door de provincie West-Vlaanderen, inrichtende macht van het instituut
in het Provinciaal Maritiem Instituut, Mercatorlaan 15 in Oostende

De plechtigheid wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Stadsharmonie van Oostende o.l.v. de heer Ferlin.

**Bloemenkransen worden vóór 9 uur afgegeven op het pui van de kerk.
In de stoet dragen de familieleden zelf hun krans.**

Om 12.45 en 13.15 uur vertrekt een bus van het Provinciaal Maritiem Instituut terug naar de Kaai van Oostende.



Vele vissers die op zee hun leven lieten, blijven levend in de herinnering van de vissersgemeenschap.

Paasmaandag is dan ook ieder jaar een hoogdag voor allen in en rond deze dynamische sector.

Tijdens de vissersmis worden de op zee gebleven familieleden herdacht en wordt er gebeden voor een veilige en behouden thuiskomst voor diegenen die op zee zijn.

Aan het Monument der Zeelieden worden bloemen neergelegd. Voor vele vissersfamilies is dit de grafsteen van vaders, zonen, broers die op zee zijn overleden. Het is de versteende boodschap dat er nog steeds vissersfamilies zijn die treuren om het verlies van een geliefde.

De receptie achteraf is een gezellig samenzijn voor al wie rond de visserij werkzaam is.