



† BID GOD VOOR DE ZIEL
VAN DEN EERWEERDEN HEER

HENRICUS-FREDERICUS PYPE

BESTUURDER DER VRIJE VISSCHERSCHOOL
EERE-AALMOEZENIER BIJ HET STAATZEEWEZEN
OFFICIER IN DE LEOPOLDSORDE
VEREERD MET HET HERINNERINGSTEEKEN.

GEBUREN TE GHELUWE, 12 JANUARI	1854
PRIESTER GEWIJD, 7 JUNI	1879
LEERAAR AAN 'T COLLEGE TE NIEUPOORT, 21 AUG.	1879
ONDERPASTOR OP SS. PETRUS EN PAULUS TE	
OOSTENDE 12 NOVEMBER	1884
AALMOEZENIER AAN DEN " AVISO,, 22 MEI	1886
EERE-AALMOEZENIER, 2 MEI	1922

Godoruchtig overleden te Oostende, den 3 Juni 1926, na ontvangens te hebben de H.H. sacramenten der stervenden.

Ik ben den zwakken een zwakke geworden opdat ik den zwakken mocht winnen. Allen ben ik alles geworden, opdat ik allen mocht zalig maken. (1 Cor. 9, 22). Hij was vriendelijk jegens allen, gereed om te onderrichten, geduldig, met zachtmoedigheid terechtwijzende die zich tegen de waarheid verzetten, in de hoop dat God hun mischien bekeering zou geven. (2 Tem. 2, 24-25)

Hij opende zijne hand voor den behoeftige en strekte ze uit naar den arme (Spr. 31, 20). Wanneer hij eene almoes gaf, wist zijne linkerhand niet wat de rechterhand deed. (Mt. 6, 3)

Hij is een baanbreker geweest op maatschappelijk gebied ten bate van zijn bemind visschersvolk. Hij is een der eersten geweest om in ons land allerhande maatschappelijke instellingen te verwekken.

Hij was bemind bij God en bij de menschen en zijne gedachtenis is in zegening (Eccli. 45, 1), vooral bij de visschers, wier groote vriend hij was, en die nooit zullen vergeten hoe hij hun wist op te wekken tot trouwe gehechtheid aan hun christen geloof.

Bemide Bloedverwanten, staat mij bij door uwe gebeden. (Rom. 15, 30)

Gij, mijne Broeders uit het Priesterdom, weest mij indachtig aan het altaar des Heeren (H. Aug) *Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. & 7 m. 40 d.)*